



Verbonden in de ruimte

In de ruimte kunnen we genieten van een andere wereld.
Zijn we vreemden in het onbekende, net als aliens.
Omgeven door lichten die net lijken op sterren.
Zitten we in stoelen die ons naar andere dimensies brengen.

Het maakt niet uit wie je bent, want we kijken uit hetzelfde raam uit
dezelfde raket en we zitten allemaal in
hetzelfde moment.

Er komt een explosie van verschillende emoties,
en onze raket vliegt uit elkaar.
We worden opgetild door een soort zwaartekracht,
die leidt tot een adembenemend moment.
Zuurstof is weer nodig.

Zware gebeurtenissen gaan even weg
en beginnen opeens licht te worden.
De geluiden die je hoort variëren van zacht naar krachtig.
Wie kan de raket weer aan elkaar plakken?

We kijken om ons heen en zien dat we verbonden zijn, we blijven niet
hangen aan verschillen, die ons willen ontbinden.
Hier in deze ruimte zijn we divers, maar gelijk.
Zijn we een eenheid die bewonderend naar het spektakel kijkt.





**We zijn astronauten opzoek naar routes
om de werelden van anderen op te zoeken.
Voelen we een spectrum van gevoelens,
gevoelens van verdriet tot geluk.**

**De artiesten hopen
dat we van onze stoelen afvliegen
en wij hopen dat het hen lukt.**

**Er is altijd een verhaal te vertellen
aan het eind van onze reis.
We vragen degene die dezelfde reis hebben meegemaakt, wat
ze ervan vonden.**

**Hopend voor een soort gezamenlijk akkoord.
Wellicht vonden ze het niks;
wellicht vonden ze
het mooi?**

**Maar wil je constant blijven
op een gesloten wereld met muren en bewakers,
of duiken in werelden vol met verwelkomende verhalen?
Wellicht van het Munttheater?
De keuze is aan jou!**

**Salma Ali,
Stadsdichter Weert**

